



Afscheid nemen
is met zachte vingers
wat voorbij is dicht doen
en verpakken in goede
gedachten ter herinnering

Estelle Impens

1932 -2024

De stilte die je achterlaat is groot maar in ons hart blijf je verder leven

Estelle Impens

Weduwe van de heer Etienne Van de Veegaete († 1956)

Weduwe van de heer Jean De Pelsmaeker († 2007)

Geboren te Kerksken op 21 juli 1932 en zachtjes van ons
heengegaan in het WZC Sint-Anna te Haaltert op 21 juli 2024.

Afscheid

De plechtigheid zal, in beperkte kring plaatsvinden, in de aula van
Uitvaartzorg Bael, Stationsstraat 13 te Haaltert op donderdag 25 juli 2024.

Aansluitend zullen wij Estelle herenigen met haar echtgenoot
Jean in de urnenkelder op de begraafplaats te Kerksken.

Vervuld met mooie herinneringen leeft zij verder in de harten van

Nicole en Hedwig Van de Veegaete - De Schrijver

haar kinderen

Jean-Pierre Impens (†)

Franky en Karine Impens - Blanken
en kinderen

haar broer, neven en nichten

De families: Impens - De Pelsmaeker - Muylaert

Een oprecht dankwoord aan

Het voltallig personeel van het WZC Sint-Anna te Haaltert, haar huisartsen dr. M. De Schrijver
en dr. M. De Rijck en aan allen die haar met goede zorgen en warmte hebben omringd.