



Wie in ons hart voortleeft
zal nooit sterven.

Onverwachts
is van ons heengegaan

De heer

Paul Ronsijn

Echtgenoot van mevrouw
Lieve Van Laeren

Geboren te Ninove op 18 juli 1945
en thuis overleden te Okegem op 5 mei 2022.

De uitvaartplechtigheid, rond de asurne,
waartoe wij u vriendelijk uitnodigen, zal plaatsvinden
in de Onze-Lieve-Vrouw Presentatiekerk te Okegem op
donderdag 12 mei 2022 om 11.30 uur.

Aansluitend volgt de bijzetting van de asurne
in de urnenkelder op de begraafplaats te Okegem.

Samenkomst in de kerk vanaf 11.15 uur.

De offerande wordt aanzien als rouwgroet.

Er is gelegenheid de familie te condoleren op de begraafplaats.

Een afscheidsgroet brengen kan in het Uitvaartcentrum Bael,
Stationsstraat 13 te Haaltert op maandag en dinsdag
van 18.00 tot 19.00 uur.

Hij leeft verder in de herinnering van:

Lieve Van Laeren

zijn echtgenote

Mieke Ronsijn

Wim Ronsijn

zijn kinderen

Nele Ronsijn

zijn oogappel

André Ronsijn (+)

Herman (+) en Rita Ronsijn - Alliet

Wouter en Venera Ronsijn - Izabekova, Sofie

Pieter Ronsijn

Joke Ronsijn en vriend, Viktor, Louise

Remi (+) en Paula (+) Van Laeren - Costens

Koen Van Laeren

Dirk en Bettina Van Laeren - Van Dongen, Arjen, Alexia

Mia Van Laeren (+), Pushpa

Marc Van Laeren (+)

zijn broers, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten

De families: Ronsijn - Van Laeren - De Maere - De Coen

Rouwadres: Uitvaartzorg Bael

t.a.v. familie Ronsijn - Van Laeren

Stationsstraat 13 - 9450 Haaltert

Online condoleren: www.begrafenissen-bael.be